

Op U, o Heer heb ik mijne hoop gesteld. Gij zult  
mij in alle eeuwigheid niet verlaten. (Ps. 31)



ZALIG AANDENKEN

aan

**Mevrouw ALICE CAMBIÉ**

echtgenote van

**Mijnheer Moril De Marre,**

geboren te Mater, de 9 Juli 1902, en godvruchtig  
overleden te Schaarbeek, de 15 December 1951.

*bediend met de HH. Sacramenten der zieken.*

---

Voor hen, die God beminnen, strekt alles ten goede.  
(Rom.) - Bezoekt Hij hen met beproevingen, dan weten  
wij, dat de voorbijgaande kwelling een eeuwigheid van  
glorie bereidt. (Cor.)

Het is geschied, zoals het de Heer behaagde. Zijn  
Goddelijke Wil geschiede en Zijn Heilige Naam zij  
gezegend. (Job)

**Dierbare Echtgenoot en Dochter, Familie en  
Vrienden,** hebt dank voor de goede zorgen die gij in  
mijn langdurige ziekte hebt gehad. Dat God er u om  
lone. Hierboven in de hemel bid ik voor u; vergeet  
mij ook niet in uw gebeden; en weest elkander een  
steun.

*H. Maria, Moeder Gods, bid voor mij.*

*H. Amelberga, mijn patrones, spreek voor mij ten  
beste.*

R.

I.

P.

---

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers