

God gaf het ons, God nam het ons,
Gods name zij geprezen. G. G.



TROOSTEND AANDENKEN

van

MARIETTE C A B O

teergeliefd dochtertje van

Julien en Agnès Flamand

geboren te Opbrakel, de 18 December 1951
en er aan de liefde zijner ouders ontruikt
de 29 Januari 1952.

Een teder bloempje stond te groeien
Op 's werelds dorren grond;
God zag het zo bevallig bloeien
Dat Hij een engel zond
en zei :
Ga, doe dit kindje blozen
Bij mijne liefste rozen !
Gods engel vloog,
En 't bloempje werd verplant
In 't lustpriëel van 't Hemels Vaderland.

Heer, dat uw Wil geschiede op de aarde als
in den Hemel.

Dr. Vw Modde, Everbeek.