

Houd u bij Jesus, in het leven en in de dood, beveel  
u aan de getrouwigheid van Hem, die alleen u helpen  
kan, als alles u verlaat. NAV. Xte B. II, C. VII - 2.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

Zuster Seraphina,  
(in de wereld JULIE BUYSSE)

*geboren te Caprycke den 13 Mei 1869. In het klooster  
getreden der Zusters Josephinen te Wynkel den  
5 Januari 1898. Gekleed den 18 April 1898. Geprofest  
den 20 April 1899 en aldaar overleden den 7 Mei 1903.*



In hare jeugd was zij op hare hoede voor de strik-  
ken der wereld: zij zegde kloekmoedig vaarwel aan  
de vermaken. Door hare onschuld, hare zuiverheid  
verdiende zij eene der geliefde bruiden van Jezus te  
worden. Zij volherdde tot op het einde in het vervul-  
len der plichten van haren staat. Jezus sprak tot  
haar: kom mijne uitverkorene, kom gij zult gekroond  
worden.

H. ANNA VAN JESUS.

Beminde Medezusters, gelukkig zult gij zijn, indien  
gij door een stichtend en heilig gedrag, de gunst blijft  
behouden van dien beminnelijken Vader, die door  
eene eeuwigheid van wellusten, het weinig goed dat  
wij uit liefde tot Hem hier op aarde doen, beloont.  
O de liefde Gods! Dat zij zich uitbreide in uwe herten,  
u ontvlamme, u verteere.

H. ROSA VAN VITERBO, STERVENDE.

De 4 akten voor de overledene. (7 j. & 7 q. afl.)

Barmhertige Jesus, geef Zuster SERAPHINA de  
eeuwige rust. 100 dagen afstaat.

R. I. P.

Drukhandel Wed. J. Spoleers-Geirnaert, Wynkel.