

Uw wil geschiede o Heer, op aarde als in den Hemel.

† BID VOOR DE ZIEL

VAN

ELVIRE BUYSSENS

Weduwe in 1^e Huwelijk van

Eugène Deschamps

Echtgenoot van

Arthur Van Coppenolle

Lid van het Broederschap der H. Barbara.

geboren te Quaremont den 2 April 1890,
en aldaar godvruchtig overleden den 30 April 1927
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden

De ziekte die haar overviel heeft haar ten hoogste aangerand. Zij is ellendig geworden en ten uiterste beproefd. — Ik vroeg U, o Heer, den bitteren kelk indien het mogelijk was, van mij te verwijderen, maar gij hebt mij beproefd gelijk het goud door het vuur... Dat niet mijn wil maar de Uwe geschiede.

Wat is het leven van den mensch? gelijk een pas ontloken bloem onder de voeten wordt getrapt, alzoo verschijnt hij een oogenblik en verdwijnt.

O Maria kom mijn ziel te gemoet, en neem haar op in uwe armen, wees voor haar de ladder en de weg ten hemel, verwerf haar vergiffenis bij God, en de eeuwige rust.

Dierbare echtgenoot en kind, o! hoe pijnlijk is het U te moeten verlaten, doch onderwerpen wij ons aan Gods H. Wil. Ge weet hoe ik U beminde, toon mij uw wederliefde door uwe gebeden. En gij mijn goede ouders, broeder, zusters die zooveel voor mij gedaan hebt, leeft gelukkig en in vrede tot wij elkander wederzien in den hemel. Gij allen mijn vrienden en bloedverwanten bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

Druk. Derycke-Cheyens, Berchem



† ZALIG AANDENKEN VAN

MEVROUW

ELVIRE BUYSENS