

Zalig zijn zij die God vreezen en wandelen op
de wegen van den Heer. Ps 28. 1.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CHARLES DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw Emma-Marie DE COCK
geboren te Ste Maria-Lierde, den 26 Dec. 1871
en aldaar godvruchtig overleden den 9 Februari
1943, versterkt door de H. H. Sacr. der Sterv.

Hij aanvaarde met volle onderwerping en vurig geloof al hetgeen de Heer hem overzond en bewaarde den vrede in de beproeving.

Eccl. XI. 4.

De dood van den rechtvaardige is het einde van vele ellenden, de ingang van de gelukzalige eeuwigheid en de gewenschte have waar geen schipbreuk meer te vreezen is.

H. Franc. v. Sales.

Zooals het lijden van Christus overvloedig is in ons, zoo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Worden wij gekweld dan is het voor uw vertroosting en zaligheid.

2 C. L. 5.

Geliefde echtgenoote, heb dank voor jarenlange zorg om mijnentwille, gij kent mijn genegenheid voor u, moge die u mijn dankbaarheid vergelden. Ik kan U geen aardsche troost noch hulp meer geven, ik ga gerust tot de Heer: die U daar ook eens brengt.

Beminde broers, zuster, weent niet voor mij, wij blijven in God vereenigd door ons gebed, daar vindt onze genegenheid voor elkander immer voedsel en steun. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart v. Jezus ik heb betrouwen op U! (300 d.)

H. Hart v. Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

drukk. De Beiaard Uitg. We Suys S. Maria-Lierde.