

God geeft en neemt ; Hij weet waarom, Hij is de
Heer ! 't Geloof herkent zijn hand en buigt aanbid-
dend neer.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Marcel De Beck

echtgenoot van Mevrouw

Leona Vetsuypens

geboren te Deftinge, den 11 Augustus 1912 en
overleden te Geeraardsbergen den 16 Februari 1939
versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden.

De dood verrast nooit dezen die wel geleefd
hebben : zij zijn altijd bereid en verwachten hem
op alle stonden.

De duurzame overledene behoorde tot dit getal :
diep godsdienstig heeft hij al de dagen zijn levens
de wegen des Heeren bewandeld.

Om zijn goedheid en vreedzame handelwijze,
om zijn eenvoudigheid en dienstvaardigheid was
hij van iedereen geacht en bemind.

Teergeliefde Echtgenoot en Bloedverwanten,
hard is de slag die U treft, schielijk de scheiding,
doch 't is Gods wil ; zijn H. Naam zij gezegend.
Draagt zorg voor ons allerduurbaarst Kind en
weest mij in uwe gebeden indachtig

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Druk. Pieraert, Brugstr., Geeraardsbergen