

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIS DE BEER

weduwnaar van

Mevrouw Hortense Rokegem

geboren te Ste Maria-Lierde, den 28 Januari 1864 en
godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, den
8 April 1946, voorzien van de H. H. Sacramenten.



De dood rukt alle menschen weg, en hun
leven verdwijnt als eene schaduwe. Daarom
denkt altijd op uw laatste einde, en dat de
verloren tijd niet zal wederom keeren.

Hij was een braaf en godvreezend man,
nauwkeurig kweet hij zijn christelijke plich-
ten : hij beminde het werk en het gebed.
Voor iedereen was hij minzaam en gedienstig.
Ook werd hij van ieder geacht en bemind.

Vaartwel beminde kinderen en kleinkinde-
ren, betrouwt U op God en bewandelt altijd
den weg der rechtvaardigheid ; bemint
elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.

Dr. Victor Van Nieuwenbove. Geeraardsb.