

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden zouden verlost worden. 2 Mach. 12. 26

BID VOOR † DE ZIEL

van *Mevrouw*

PAULINE DE BILLE,

weduwe van Mijnheer

JOSEPH SERLIPPENS,

*geboren te Zarlardinge, den 21 Oktober 1856
en aldaar overleden den 6 Oktober 1943
versterkt van de HH Sakramenten der stervenden*

Zij was eenvoudig en oprecht van harte, vreesde God en vluchtte het kwaad. Job. 2, 3.

Uigeput van krachten, stierf zij in een gevorderden ouderdom, vol van dagen. Gen. 25 8

Om haar groote rechtvaardigheid zal zij de rechtvaardigheid Gods verwerven. Zij werd geacht en bemind van allen die haar kenden; want haar inborst was goed. Daarom zullen allen haar gedachtenis in eere houden.

Eccl. 45.

Lieve kinderen en kleinkinderen, doet wat gij van mij geleerd en gehoord hebt; bemint elkander en den God van vrede zal met u zijn.

Beminde zuster en bloedverwanten, weent niet omdat ik van u gescheiden ben, maar troost u door de zoete hoop der verrijzenis.

Phil. 4; Tob. 4

*Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust
300 d. afl.*

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt