

De beste voorbereiding tot de dood is eene vol-
komene onderwerping aan Gods Wil H. Vinc.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Louise DE BLEEKER

echtgenoot van

REMI BÉKÉ

geboren te S. Maria-Lierde, den 24 April 1864, en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den
14 Juni 1927. Versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.



Hoe klagen bitter de menschen dat de wereld is
verslecht? Wat al weeklachten en jammernissen
hoorden we al niet? Men zegt: de menschen zijn
niet meer gelijk vroeger! Vroeger waren zij veel
gedienstiger; er was meer liefde onder het volk...
meer om malkaar te helpen; 't is nu zóó niet meer.
De eene benijdt de andere, en christene naasten-
liefde bestaat niet meer! Waarom is dat zóó? Om-
dat 't volk zoo christelijk niet meer is; we moeten
terug naar den vorigen godvruchtigen tijd van onze
ouders en grootouders, die ons leerden bidden op
moeders schoot, de priesters beminnen, de godde-
lijke diensten bijwonen. Deden de ouders allen
hunne christene plichten zooals deze moeder voor
wie we rouw dragen, de wereld zou er zoo slecht
niet uitzien en de ouders hadden zooveel last en
verdriet niet over hunne kinderen! God zegt: "Kin-
deren, eert vader en moeder," maar tot de ouders
zegt Hij "Ouders, luistert naar de vermaningen van
uwe priesters," Deze vrouw luisterde er naar, en
heeft het zich nooit beklagd

Gelukkige kinderen die zulke ouders hebben!

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
ge weet dat ik voor u veel heb gedaan. Weest dank-
baar en vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden,
en doet immer uwe christene plichten

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toe-
vlucht

300 d afl

Sottegem, druk Haegeman-Cousy.