

Voor wie God vreest zal het wel zijn in de laatste  
stonden, in zijne doodsuren zal hij gezegeald worden.



Ter Zaliger gedachtenis

van Mijneer

**Frederik De Boe,**

echtgenoot van Mevrouw

**Bernardina Van Liefferinge,**

geboren te Delftinge den 3 April 1838 en alhier over-  
leden den 20 December 1902,

*voorzien van al de rechten van Onze Moeder  
de H. Kerk.*

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, vrees-  
de God en week van alle kwaad af.

JOB 1, VI.

Gelukkig den mensch wiens hoop de Naam des  
Heeren is en die zijne oogen niet geslagen heeft op  
dwaze en bedriegelijke voorwerpen.

Ps. xxxix, 4.

Alwie mij beleden heeft voor de menschen, zal ik  
voor mijnen Hemelschen Vader belijden

MATH. x. 32,

Teer geliefde echtgenote, beminde broeder, ik zeg  
u vaarwel en tot wederziens in het ander leven, Ver-  
geet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik u altijd meer en  
meer beminne.

300 dagen afaat

R.

I.

P.

Gee. ardsbergen. — Druk. A.-E. Berckmans.