

Zalig zijn zij die God vreezen en wandelen op des
Heeren wegen. Ps. 11. 8.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

LOUISE DE BORRE

echtgenoot van Mijnheer

Theodoor VANDER MEULEN

geboren te Sint Martens-Lierde den 15 Februari 1893
en er godvruchtig overleden den 17 October 1939,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van het Apostolaat des Gebeds.

Zij leefde in eenvoudigheid des harten en in rechtzinnigheid voor God heeft ze op deze wereld gewandeld. Getrouw volbracht zij hare plichten van christene echtgenoot en moeder en leefde volgens Gods geboden. Daarom mocht zij met volle gerustheid en kalm den dood te gemoet zien, want die God vreest zal op zijn uiterste welvaren.

De zielen der rechtvaardigen leven bij U, o God, in alle eeuwigheid en zijn ruimschoots schadeloos gesteld voor al wat ze hier verlaten; zij rusten uit van hunnen arbeid en genieten de belooning van hunne werken.

Beminde echtgenoot, duurzame kinderen, gedenkt u mijner in uwe gebeden, dat is de eenige troost en blijk van liefde die gij mij nog kunt betuigen. Zwaar is voor u de beproeving, doch gelouterd door langdurige pijn en ellenden ben ik gestorven in de vaste hoop elkander weer te zien in den Hemel.

Bloedverwanten en vrienden vaartwel, en weest mij indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d.

.....
Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.