



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# ALBERT DE BUYSSCHER

echtgenoot van Mevrouw

## YVONNE AUSTRÆTE

geboren te Eename den 8 Mei 1922 en godvruchtig  
overleden te Opbrakel den 10 Februari 1944,  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hoe wreed is de dood en hoe onbarmhartig blind soms hare slagen! Weer heeft ze onmeedoogend een jonge man, een duurbaaren echtgenoot neergeveld, en diepe wonden van droefheid en treurnis geslagen.

Opgeruimd en moedig zooals elken dag, had hij zich vlijtig aan het werk begeven. Plots en onverwacht kwam een droefheid en uiterst pijnlijk ongeluk hem treffen. Maanden lang moest hij dan de grootste smart doorstaan; maanden lang bleef zijn jeugdig hart, niettegenstaande alles, hopen op genezing en blijde terugkeer in zijn gelukkigen huiskring. Helaas! alle menselijke hulp, alle goede zorgen bleven vruchteloos: stilaan werden zijn jonge krachten ondermijnd. Dan heeft hij zich in eenvoud en kalme berusting, op zijn stervensuur voorbereid. Vreedzaam en gelaten, omringd van al degenen die hem duurbaarst waren, is hij zacht in den Heer ontslapen.

Heer Jezus, nu moet Gij met ons zijn, terwijl wij weenen over dezen geliefden afgestorvene: nu moet Gij met ons zijn en ons doen denken aan Uw woord: "Ik ben de verrijzenis en het leven, al wie in mij leeft en geloof, zal in eeuwigheid niet sterven.."

**Duurbare echtgenoote, ouders, broeders, zusters en familie,** zóó vroeg ben ik van u weggenomen en uiterst pijnlijk is deze scheiding. Doch troost u, ik ben een beter leven ingetreden en eenmaal kunnen wij elkaar voor eeuwig wedervinden. Ik dank u voor al uwe goede en liefderijke zorgen. Bidt voor mij nog dikwijls en gij ook, mijn talrijke goede vrienden en kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden.

