

Stort tranen over eenen doode, en begin te weenen
alsof u eene pijnlijke zaak ware overgekomen .. toch
wees niet ontroostbaar in uwe droefheid. Eccl. 38.

† BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw Odile Maria De Ceulener,

echtgenoot van

Mijnheer IVAR VERSTRAETEN,

geboren te Sleydinge, den 18 Juli 1890,
godvruchtig overleden te Gent, den 27 October 1931,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij sterven geen onvoorziene dood die de gedachte van den dood altijd voor oogen hebben. (H. An's.)

Het leven is een kostbaar Godsgeschenk, iedereen bewaart het met zorg; de moeder met het aan anderen mede te deelen doet eene edele weldaad 'n vervult de bestemming haar aangewezen door den Schepper der zielen; toch heldenmoed is het, wanneer de christene moeder haar leven ten offer brengt om het voor anderen te bewaren.

De waarde eener goede vrouw is verre boven de duurste edelgesteenten. Het hart van haren man trouwt op haar.... hare hand doet zij open voor de nooddriftigen... zij neemt acht op de paden van haar hujsgezin.... hare kinderen staan op om ze te roemen, haar man staat op om ze te prijzen.... eene vrouw die den Heer vreest zal geprezen worden.
(Prov. 31)

Duurbare Echtgenoot, pijnlijk en zwaar is onze scheiding, toch troost U. wees sterk door uw christen betrouwen, God immers is uw aller Vader en de Moeder waakt en bidt voor U.

Geliefde Kinderen, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan mijne liefde en zorg voor U. Eert en bemint Vader en weest mijne ziel indachtig elken dag uws levens. — Beminde Bloedverwanten en Vrienden, blijft mijn aandenken bewaren in uwe godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste. 300 d. afl.

R. I. P.