

*Heer, hoe onmeedoogend zwaar, zijn Uw
slagen!*

†

TER ZALIGE NAGEDACHTENIS
van

Eugeen-Jozef De Clercq

zoontje van Mijnheer en Mevrouw

Frans De Clercq - Spitaels

*geboren te Nederbrakel den 12 November 1931
en er overleden den 8 September 1932*

*Hij stond gelijk de bloemen staan,
Ontloken pas, in 't Lenteweder
Te bloeien op ons levensbaan,
Zoo schoon, zoo stralend, en zoo teeder...*

*Hij ging gelijk de bloemen gaan,
In 't schoonste van hun levensdagen
Geknakt opeens, en uitgedaan...
En laat ons, eenzaam, en verslagen.*

*Nu lacht voor ons geen zonne meer,
Nu kan voor ons geen Mei meer stralen...
Maar Gij, Gij die ons sloegt, o Heer
Laat in ons hart Uw rust nu dalen.*

*Uw vrede en Uw gelatenheid
O zend ze in ons zielen samen,
Opdat we, moe en uitgeschreid,
Berusten in Uw wil nu... Amen.*

Drukk. Robert Pieraert Brugstr. 25 Geeraardsb.

