

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



**Bid voor de ziel**  
van d' Heer

## **HUBERTUS DE CLERCQ**

Echtgenoot van Dame

**ROSALIE VERSTRAETEN,**

*Voorzitter van den kerkraad, voorzitter van  
het genootschap van den H. Franciscus Xave-  
rius en ondervoorzitter van de Societeit van  
den H. Vincentius a Paulo,*

geboren te Sint Lievens Essche  
den 17 September 1830, en aldaar godvruchtig  
overleden den 1 November 1899.

*Voorzien van de HH. Sakramenten.*

De overledene was een vrome kristen: hij  
voegde diepe godsvrucht niet enkel bij een  
nauwkeurig kwijten zijner plichten maar nog  
bij een leven uit versterving streng; wat hij  
inwendig geloofde beleed hij openbaar; niets  
vond hij te lastig wat strekte tot Gods eer of  
ter verspreiding van den godsdienst; zijn leven  
was eene gestadige bereiding tot de dood. Ook  
mag aan hem toegepast worden wat de H. Lucas  
in cap XII van de rechtveerdigen zegt: «Zalig  
zijn de dienstknechten, welke de Heer, wan-  
neer Hij komt, zal wakende vinden» Voor al  
zijne werken heeft hij het hondervoudige ont-  
vangen en is het eeuwig leven binnengegreden.

Bemide Echtgenote, ween niet over mij,  
wij zullen malkander wederzien bij den Heer;  
en gij, mijne Kinderen, bedroeft u niet te zeer  
maar bemint elkaar, eerbiedigt uwe moeder en  
gedenkt u altijd mijner raadgevingen.

Men leze de 4 akten (7 j en 7 quad.)

**R. I. P.**

Herzele druk. C. De Fossé-De Roye.