

Zij leefde in de vrees des Heeren en in de vrede
is zij gestorven.



BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

MARIA-THERESIA DE CLERCQ

echtgenoot van mijnheer

STEPHANUS VAN STEERTHEM

geboren te Steenhuyze-Wynhuyze, den 18 Sept. 1852
en godvruchtig overleden te Erwetegem den 22 Sep-
tember 1925, versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid der Confrerie van de H. Barbara.

Zij was een deugdzame vrouw, beziel met een
levendig geloof; zij beminde teederlijk God en zijne
kerk en, tot het einde haars levens onwankelbaar in
hare godsdienstige gevoelens, is zij als een vurige
kristene gestorven

Zalig, de mensch, die de kwelling verdraagt want
na de beproeving zal hij de kroon des levens ont-
vangen die God beloofd heeft aan dezen die Hem
beminnen

Wij moeten ons aan de opperste schikkingen van
God onderwerpen hoe pijnlijk zij ook ons moeten
voorkomen omdat Hij ons bemint en Zijne wijsheid
oneindig is

Gelukkig zij die uwen naam aanroepen, o Maria,
in de uur der dood zullen zij niet leven.

Duurbare echtgenoot en zoon, is uwe droefheid
groot, oneindig groter is de loon, waarmede God
uwe kristelijke onderwerping aan zijnen wil zal
vergelden. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.