



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Camille Declooter

geboren te Nederbrakel, den 28 September
1849 en eroverleden den 10 September 1927

Voorzien van de HH. Sakramenten.



Wij zijn als vreemdelingen en reizigers
hier op aarde onze dagen zijn als een
schaduw en wij verblijven hier slechts
een oogenblik.

Eene pijnlijke en onverbiddelijke kwaal
heeft hem geslagen, maar met oprechte
onderwerping heeft hij de beproeving
aanvaard.

Beminde Neven en Nichten hebt dank
voor uwe genegenheid en uwe zorgen
Bewaart mijne gedachtenis in uw hart.

R. I. P.