

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CONSTANT DE COCK

Echtgenoot van Mevrouw

SIDONIE VAN DER BRUGGEN

geboren te Schoorisse, den 10 December 1842 en
godvruchtig overleden te Opbakel, den 1 Juni 1926.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Kerkmeester, Schatbewaarder der Kerkfabriek,
Eerelid der Xaverianen, lid van de Confrerie van het
H. Hart, van den Wekelijkschen Kruisweg,
en van de Voortplanting des Geloofs.

Hij was een godvreezend en rechtschapen man,
zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, recht-
vaardig in zijnen handel en getrouw aan zijne
godsdienstige plichten.

Hij was een vader naar Gods hart en rijk aan
deugden.

Uitgeput van krachten, stierf hij in eenen geluk-
kigen ouderdom. Eene eerekroon zijn de hooge
jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden
worden. Gen. XXV.

Zijn grootste geluk was zijnen Heer en God
iederden Hoogdag te mogen ontvangen in de
H. Communie in zijne woning.

Bemide Echtgenoot, geef uw hart aan de droef-
heid niet over, maar stel uw betrouwen op God;
Hij zal u troosten. Hij neemt immers de weduwe
onder zijne machtige bescherming. En gij mijne
geliefde Kinderen vergeet de lessen van uwen vader
niet, blijft getrouw aan God... eert uwe moeder,
weest haren steun en troost en legt u den plicht
op van voor de rust mijner ziel te bidden.

Zoet Hert van Jezus en Maria, wees mijne zalig-
heid. (300 d. afl.)

Franciscanen bidt de 4 akten voor den overledene.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert