

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. afl.)

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden.

BID VOOR DE ZIEL

VAN

PETRONELLA DE COEN,

WEDUWE VAN

BENEDIKT DE RO,

geboren te Oultre, den 19 Juni 1860, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 6 Juli 1922, versterkt door de HH. Sakramenten der sterfenden.

God heelt mij beproefd gelijk het goud dat door het vuur gaat. JOB. 23, 20.

De gezondheid is maar een ijdel woord;... het leven is maar een droom,... alles is vergankelijk in ons, behalve God te dienen en Hem alleen te beminnen. THOMAS A KEMPIS.

Zij was ellendig geworden en wreed geslagen onder den last eener smartelijke ziekte, maar hare onderwerping aan Gods wil ondersteunde haar in het midden der hevigste pijnen; zij verdroeg ze met verduuldigheid, verzekerd dat de barmhertige Zaligmaker haar de kroon zal schenken na het lijden, en na de beproeving den loon in den hemel.

Mijne kinderen, bidt voor mij, ik verlaat een land vol ellenden voor een rijk van vreugd... De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust beter dan eene blijvende ziekte.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. (300 dagen afl.)

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 d. afl.)

Drukk. Anneessens, Ninoye.