

Gij vloogt, o vriend, en leeft nu, waar
geen nacht meer is en sterreklaar
lijk hier, maar dag, bij God den Heer,
Een nacht en wordt u nimmermeer!



TER NAGEDACHTENIS VAN Mijnheer
Gustaaf DE COOMAN

echtgenoot van

Mevrouw SIDONIE TEMMERMAN

Lid van het Broederschap van de H. H. Rochus en Barbara, van het Genootschap van de H. Familie, van den Bond van het H. Hert van Jezus, enz.

*geboren te Herzele, den 16 Februari 1858, en aldaar in den Heer ontslapen, op 13 September 1931;
versterkt door de H. H. Sacramenten*

Eenvoudige maar diepe godsvrucht, onverpoosde iever voor het goede, teedere bezorgdheid voor echtgenoot en kinderen, vrede en liefde met en voor elkendeen: zóó was zijn leven — Groote zielskracht, stille moedigheid in het midden der ziekte welke hem ondermijnde, volkomene gelatenheid en onderwerping aan den wil des Heeren: zóó was zijn einde. Zulk leven leidt tot een heilige dood. Zulke dood leert ons heilig sterven.

Bossuet

Hij zelf vroeg om de Heilige Rechten te mogen ontvangen. 't Is geraadzamer, zoo sprak hij, bij tijds voorzorgen te nemen en veel goeds vooruit te zenden, dan enkel en alleen op de hulp van anderen te rekenen.

Duurbare Echtgenoot, vaarwel. Stel uw betrouwen op God. Hij zal U steunen en versterken.

Lieve Kinderen, blijft steeds braaf, luistert naar uwe Moeder, eert en bemint ze al de dagen van haar leven, zoo zult gij haar troost wezen en eens mijne gloriekroon mogen worden. Bloedverwanten en Vrienden bidt voor mij.

Bemind zij overal het H. Hart van Jezus. 100 dag. afl.