

Onze dagen zijn als schaduw op de aarde, en geen verblijf is er.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER  
**HUBERT DE COOMAN**

zoon van

AMAAT en ZOË VAN DEN NESTE

*geboren te Woubrechtgem op 10 Februari 1931 en  
aldaar godvruchtig overleden den 21 Maart 1943;  
gezalfd met de H. Olie der zieken*

Hij is ontloken als een bloem en hij is nedergelien... Hij is als een schaduw verdwenen. De Heer heeft de draad zijns levens afgesneden. Hij is weggerukt toen hij maar begon te leven. O Heer, Gij hadthem ons gegeven tot ons geluk en onze troost nu vraagt Gij hem terug: dat uw heilige wil geschiede.

Mijn leven is weg genomen, ik ben als de tent eens herdere die reeds wordt opgerold om weg genomen te worden. Is de zon voor mij ondergegaan toen het nog dag was, waarom zou ik mij beklagen over den korten duur mijns levens. de dood is immers een overgang van kwade tot betere dagen, het einde van den arbeid de deur des hemels.

Vaartwel, beminde Ouders, teergeliefde Broeders en Bloedverwanten, te vroeg ben ik aan uwe liefde ontnomen..... Dat zijn H. Wil geschiede. Indien Gij tranen stort op mijn graf wees niet ontroostbaar..... ik verlaat een hoord van ellenden voor een rijk van eeuwige vreugden, daar zal ik u beminnen gelijk ik u hier op aarde bemind heb, daar zal ik voor u bidden; maar gij allen vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.