

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS
van Mijnheer
Victor DE COOMAN

echtgenoot van
Madame PAULINE VAN BOXSTAEL
*geboren te Herzle, den 30 Mei 1866 en godvruchtig
overleden te Woubrachtegem den 6 Juni 1922;
versterkt door de HH. Sakramenten.*

Ik heb ellendige dagen gehad en droevige nachten gekend; waarom is mijne pijn langdurig geweest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil.

O ijdelheid der ijdelheden! God diene, dat alleen heeft waarde.

De man heeft veel geleden; hij heeft de beproeving uit Gods hand aanvaard, en voor eerste belooning gaf de hemel hem de genade, zich zorgvuldig tot den dood te bereiden. De Heer weze hem barmhartigheid, en dat hij in vrede ruste.

Vaartwel, mijne Echtgenoot, mijne Kinderen, gedenkt U mijner alle dagen in uwe gebeden, en leeft in kristelijke liefde vereenigd, een leven van eigene zaligheid en van voorbeeldigheid voor anderen.

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

Drukk. Ch. Van Boxstael, Herzle.