



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Mevrouw

**Georgetta-Maria DECOUVREUR**

Weduwe van Mijnheer Kamiel DEHAECK

geboren te Everbecq, den 3 Mei 1901 en godvruchtig  
overleden te St-Joost-ten-Noode, den 17 ~~April~~ <sup>April</sup> 1929,  
na eene langdurige en pijnlijke ziekte, voorzien van de  
HH. Sacramenten der Stervenden.

---

Drukk. Fr. BLOMMAERT, Berchem-Brussel.

Waarom is mijne kwaal zonder hulp en ongeneesbaar geweest? Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil...



O gij allen die ik bemind heb, weest indachtig dat de wereld een ballingschap is, het leven een doorgang en de hemel ons vaderland; het is daar dat de Heer mij heden roept, het is daar dat ik u eens hoop weder te zien.

Betreur mij niet, gij allen die mij beminde. want zalig was mijn hart toen ik mijne oogen sloot, door lijden afgemat kon ik geen troost meer vinden, en zonder angst zag ik het naderen van mijne dood.

De mensch gelijk eene veldbloem... zoo bloeit zij

De wind gaat er over heen... en zij bestaat niet meer.

B C. 11.15

Troosten wij ons, daar zij tot een beter leven is overgegaan.

H. Abras.

*vader*

Allerliefste ~~moeder~~, zus'ers, broeders en familie, ik verlaat u; ik verlaat dit tranendal waar ik veel geleden heb!... Vergeet mij niet in uwe gebeden... U allen heb ik zoo teederlijk bemind! Blijft vereenigd en dient God met deze getrouwheid dat gij nooit den dood heeft te vreezen wanneer zij u overvalt. Vaarwel, beminde familie, wij zullen elkander welhaast wederzien.

Jesus, Maria, Jozef!

7 j. en 7 quadr. afl.

**R. I. P.**

Een dienst, van wege de familie, zal plaats hebben  
Maandag 27 Mei 1929, om 9 uren, in de parochiale  
kerk van Ste-Agatha-Berchem.