

Den Yzergrond van helden bloed doordrongen
Heeft u, barbaar, den zege afgedwongen!
Viel deze daar ook vechtend neer
Hij herwon België's vrijheid weer!



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN
van Mijnheer

JOZEF DE COUVREUR

Soldaat bij het 2^e Regiment Grenadiers,
3^e Bataillon, 6^e divisie n. 49364.

ZOON VAN

AUGUST en van CLEMENCIA VAN DE CAPELLE

geboren te Nederbrakel, den 29 Juni 1892 gesneuveld
voor 't Vaderland te Caeskerke en aldaar begraven.

Hun strijden was niet te vergeefs, dat vergoten
bloed, die ontelbare offers van menschenlevens zijn
niet vruchteloos geweest. Zij zijn de prijs der ver-
lossing der wereldvrijheid, der zegepraal van 't
Recht en de Rechtvaardigheid.

Rust zacht, Belgische helden, ginder in Vlaan-
deren 's valleien, eeuwen lang zal 't Vaderland
uwen lof verkonden, gezegend weest gij bij God en
de menschen.

Een kristen soldaat die sterft, God zijn leven
opdragende, omdat Hij voor 't Vaderland sterft, is
een ware martelaar, wiens plaats in de hemel is
met den palmtak in de handen. (L. Veuillot.)

Bemide Ouders, Broeders en Zusters als gij mijn
overlijden zult vernemen weent niet te zeer. Ik ben
overtuigd dat ik viel voor de rechtvaardige zaak
voor mijn heiligen plicht, voor God en Vaderland.
Ik sterf gerust in de armen van den gekruisten God,
die mij beloonen zal. Tot hierboven vergeet mij
nooit.

Bermhertige Jezus, schenk hem de eeuwige
rust.

7 j. en 7 q.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN
van Mijnheer

JOZEF DE COUVREUR

Soldaat bij het 2^e Regiment Grenadiers,
3^e Bataillon, 6^e divisie n. 49364.

ZOON VAN

AUGUST en van CLEMENCIA VAN DE CAPELLE

geboren te Nederbrakel, den 29 Juni 1892 gesneuveld
voor 't Vaderland te Caeskerke en aldaar begraven.