

Eene pijnlijke ziekte heeft zij te lijden gehad : maar de ziekte met geduld verdragen, vlechten ons eene kroon bij God in den hemel.

Godvruchtig † Aandenken van

MARIA DECOUVREUR

echtgenoot van JOSEPH VANLIERDE

Geboren te Everbeke, den 16 Januari 1904 en
aldaar overleden den 29 Januari 1935

Versterkt door de HH. Sacramenten.

In de helft mijner dagen daal ik ten grave; ik verlangde te vergeefs het overige mijner jaren. Ik heb gezegd : Ik zal den Heer niet meer zien in het land der levenden, ik zal geen mensch meer zien, geen bewoner der wereld.

O dood hoe hard zijn uw slagen! Gij scheidt degenen die, door de liefde, op Gods wet gesteund waren; Gij verbrijzelt de blijde toekomst, en gij sleept ten grave eene jonge echtgenoot en laat alleen een diepbedroefde man met een onschuldig kind! Zij zag de dood naderen zonder schrik, en stierf zacht en volkomen aan Gods wil onderworpen.

Tot wederziens teergeliefde echtgenoot en familie, dank voor uwe goede zorgen. Een schat laat ik u na : breng ons kind wel op, het zal uw troost zijn ; en gij mijn kind wacht u ooit aan eenige zonde toe te stemmen en vergeet uw moeder niet. Bidt voor mij en Gods vrede zal met u zijn.

Jezus, Maria, Joseph. 7 jar. en 7 quad.

Everbeke, druk, Depessemier Vanderdonck