

De hoogste liefde is wel die, waardoor
men zijn leven ten besten geeft voor zijn
evenmensch. Joannes 15, 15.

Bid voor † de ziel van

Pierre Hubert DECOUVREUR,

Soldaat bij het 4^{de} Linie,

echtgenoot van **ALICE BASSELIER,**

*Geboren te Everbeek. den 5 Mei 1913 en
gesneuveld op het eereveld te Leopoldsburg,
den 10 Mei 1940.*

In het eerste uur van het vreeselijk geweld
viel hij, in het volbrengen van de hem op-
gelegde taak. Wij bewonderen den helden-
moed van den soldaat. Zou het mogelijk zijn
dat God dien heldenmoed niet met liefde
aanvaarde?

Kard. Mercier

Hij was een brave, godvreezende en voor-
zichtige man, een toonbeeld van oprechte lief-
de en trouwe plichtvervulling.

Geliefde echtgenoote, ouders, broeders, zusters
en bloedverwanten, het afscheid was aandoen-
lijk toen ik u verliet om het leger te vervoe-
gen. En toen hadden wij nog de hoop op een ge-
lukkig wederzien. Dat wederzien geschiedt nu
in den hemel, nu ik ver van u, beroofd van uw
troost en hulp, van de eersten viel voor het
vaderland. Dat eervol sneven weze uw aller
troost en ondersteuning, bij uw gebed voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt

