

Die Maria bemint, bemint het leven.

ECCL. IV 14



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**AMATUS DE GREM**

geboren te Delftinge den 23 Februari 1849.

Zoon van

EDOUARDUS en VIRGINIE SIMOENS

Echtgenoot van

**ANASTASIA VAN DEN BORRE**

overleden te S' Martens Lierde den 18 Mei 1903.

Lid van het broederschap van H. BARBARA

en van het genootschap van H. FR. XAVERIUS

Voorzien van de HH. Sakramenten van onze  
Moeder de H. Kerk.



Hij heeft zijne hand voor de behoeftige geopend,  
en ze altijd den armen toegereikt. PRO. xxxi

Gedurende geheel zijn leven heeft hij den weg  
der deugd bewandeld, want Gods oordeel had hij  
gestadig voor zijne oogen. Niet te min omdat hier  
op aarde God kastijdt die hij bemindt, heeft hij  
lange en groote beproevingen onderstaan.

Ja schrikkelijke pijnen geleden, welke hij in  
overgeving met Gods Heilige wil in hoop van den  
grooten loon des Hemels verduelig verdragen heeft.

Nu toch, duurzame Echtgenootte beminde Moeder  
en familie wil mij niet vergeten in uwe gebeden  
voor den Heer.

Men bidde de akten van Geloof Hoopen Liefde

7 jar. 7 m. 40 dag.

R. I. P.

Everbeke, drukk. Arm. Depessemier.