

Waakt ! want gij weet niet op welk uur uw Heer
komen zal. Matth. XXIV, 42.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD DE CRITS

Echtgenoot van

Mevrouw Celina BLOCHEEL,

*geboren te Berchem (Aud.), den 21 Maart 1868 en god-
vruchtig overleden te Bevere-Aud., den 19 Januari 1936.*

Versterkt door het H. Oliesel.

Hij was lid van het Xaverianengenootschap.



O dood, ... hoewel leert gij ons kennen wat wij in de
wereld zijn. Weest gij allen mijn lot indachtig, want
zoo ook zal het uwe zijn: gisteren voor mij, heden voor
U. *H. Alf. - Eccl. 38-21.*

De verduldige mensch is beter dan de dappere, en
wie meester is over zich zelve is beter dan hij die
steden inneemt. *Spr. 16-32.*

Hij was een braaf en deugdzaam man; van zijne
jonkheid af opgevoed in de vrees des Heeren, bewan-
delde hij gedurende gansch zijn leven den weg van
Gods geboden. Voor zulken oprechten christen komt
de dood nooit onverwacht: hij is altijd bereid.

Duurbare echtgenoote, kinderen en bloedverwanten
gij die mijn dood beweent, onderwerpt U aan Gods
schikkingen, hoe pijnlijk het U ook moge wezen, hebt
dank voor uwe groote genegenheid en goede zorgen,
we zullen elkander wedervinden na dit zure leven op
aarde. Bidt voor mij.

*Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.
(300 dag. afl.)*