

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 dagen afl.)



Godvruchtige Gedachtenis
van den achtbaren heer

JAN-BAPTIST DE CROO

Oud Pauselijke Zouaaf, tot vijfmaal pelgrim van Jerusalem, Voorzitter van den kerkraad, van den H. Vincintus à Paulo: van den H. Franciscus-Xaverius, Prefect van de congregatie van het mansvolk; Lid van den 3^{en} Regel van den H. Franciscus, van het Genootschap van den Zoeten Naam en van den Vereenigden Kruisweg; voorstander van de Voortplanting van het Geloof; gedecoreerd met het Pauselijk kruis van 1^{ste} klas.

(Bene Merenti.)

Geboren te Micheltke, en aldaar zacht in den Heer ontslapen den 3^{en} Januari 1907 in den gezegenden ouderdom van 87 jaren.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Het rijk der wereld en deszelfs luister heb ik veracht uit liefde voor Jesus-Christus mijnen Heer dien ik bemin en in wien mijn Geloof en mijne Hoop was.

O! hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft, en hoe kostbaar is de dood der rechtvaardigen in de oogen van God.

H. Aug.

Deze heilige man is in de wereld doorgestaan, overal het goed doende; met recht leeft hij voort in het geheugen der rechtvaardigen. — Bemind van God en van de menschen zal zijne gedachtenis in zegening blijven, en zijn naam in eere bij de nakomelingschap.

Onze tranen en onze gebeden volgen hem in het graf, dien wij in zijn leven zoo bemind hebben; dat God hem beloone voor al het goed dat hij gesticht heeft.

O! Marie 't is aan U dat ik mij van mijne kindjaren af heb toegewijd. — Wees nu gegroet, o sleutel van het hemelsch Paradijs.

H. Steph.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.

