

In het Kruis is ons heil !



BID VOOR DE ZIEL

van

CYRIEL DE CUBBER

geboren te Zegelsem, de 16 November 1879,
en ten gevolge van een ongeluk overleden in de kliniek
te Oprakel, de 10 April 1952.
bediend met de laatste HH. Sakramenten.

Heer, wees uw goedertierenheid en uw barmhartigheid die Gij ten allen tijde getoond hebt, indachtig. Herinner U niet de mislagen mijner jeugd, noch mijn onwetendheid ; wees mij indachtig volgens uw barmhartigheid, o Heer, om uw goedheid. Ps 24, 6-7.

Hij was een werkzaam man die zich verdienstelijk wist te maken met de karige middelen, hem door God en de natuur, toebedeeld. Zijn gebrek aan nodige levensgaven kunnen wij langs de beste zijde beschouwen en in het licht van de eeuwige waarheid : kon hij niet spreken, dan heeft hij ook niet misdaan door gesprekken tegen de liefde, tegen de waarheid, tegen de eerbaarheid. Had hij niet de gave van het gehoor, dan kon hij ook niet luisteren naar al het boze en het slechte dat zo gemakkelijk wordt verteld.

Heer, ik dank U omdat Gij mij in al mijn menselijke ellende, gevrijwaard hebt voor zoveel kwaad.

Duurbare familieleden en vrienden, weent niet over mij, want thans ben ik gelukkiger dan gij. Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Blijft mij gedenken in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.
De vier akten,

7 j. afl.
12 jaar afl.

J. Van Der Donckt, Kostler, Zegelsem