

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het
eeuwig leven. (Symbolum)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
PETRUS DE CUYPER

Weduwnaar van Mevrouw
ISALIE DE SPIEGELEER.

geboren te Velzeke de 7 juni 1864 en aldaar
godvruchtig overleden de 21 juni 1956.
Versterkt door het H. Oliesel.

In het goede opgebracht, bleef hij heel zijn
leven de rechte weg bewandelen. Met de god-
delozen had hij niets gemeens, hij verachtte 's
wereld ijdelheden om de Heer eenvoudig en ge-
trouw te dienen. Zijn hart was gedurig op God
gericht en in zijn laatste ogenblikken mocht hij
getuigen : « Gedenk, O Heer, dat ik in uwe
tegenwoordigheid gewandeld heb, in de waar-
heid en met een gelovig hart en dat ik volbracht
heb al wat u aangenaam was.

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden,
wanneer Hij hem rekening zal komen vragen.

Voor uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven
verwisseld, niet weggenomen en nadat het huis
van dit aards verblijf is ontbonden wordt in de
hemel een eeuwige woonstede verkregen.

(Pref. Mis overl.)

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en familie-
leden vaartwel, hebt dank voor de liefde en ge-
negenheid mij ten allen tijde betoond, en weest
mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)