

Wees altijd bereid om te sterven en leef zóó dat de dood u niet onvoorbereid vinde.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Rosalie DE DECKER

weduwe van Mijnheer

Kamiel VAN DEN BOSSCHE

geboren te Erwetegem, den 8 Oktober 1862 en godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, den 3 Januari 1944, versterkt door de H. Sacramenten

Lid van den Bond van het H. Hart, van de Derde Orde van St. Franciscus en de Confrerie van de H. Barbara.

Van hare kindsheid af, leidde zij een vreedzaam en stil leven, in alle godsvrucht en zuiverheid. Haar levendig geloof boezemde haar afkeer in van de zonde. Zij bewaarde altijd de kristene eenvoudigheid, klaar bewijs van de zuiverheid der ziel.

De zoetste vertroosting welke men meedraagt in het graf is de overtuiging als een onberispelijke echtgenoot, als een goede moeder te hebben geleefd, en aan zijne kinderen duurzame lessen en goede voorbeelden te hebben gegeven. H. Fr. Sal.

De wereld is een ballingschap, het leven een doortocht, de Hemel is ons vaderland. Eens zullen wij bij God vereenigd zijn om het eeuwig leven te genieten. Troost u bij deze gedachte. I Tim. IV. 17.

Maria, onze hoop in dit ballingschap is onze troost en zoetheid in het uur des doods: want gejuikkig zij die uwen naam beminnen, o Maria!

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, vaartwel! en tot in den hemel. Vergeet de vermaningen van uwe moeder niet, volgt altijd de voorbeelden na die ik u gegeven heb en de God van vrede zal met u zijn. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

300 dag. afl.

Dr. Victor Van Nieuwenhove. Geeraardsb.