



O die het nog gegeven is
uw Moeder te bewaren
gij weet nog niet wat Moeder is:
God moge u Moeder sparen! (P.Reypens)

Bid voor de Ziel
van Mevrouw

Maria-Josepha DE DONDER

echtgenoot van Mijnheer ALFONS VANDENHECKE
geboren te BERCHEM-(VI.) den 24 Januari 1893 en
godvruchtig overleden te KWAREMONT den 13 Juli 1941
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van verschillende godsdienstige genootschappen.

DE vrouw wiens afsterven wij betreuren was eene vrome kristene. Zij muntte uit door een levendig geloof en was een voorbeeld voor haar evenmensch door hare diepe godvruchtigheid, haar vreedzaam en altijd opgeruimd gemoed. Gansch haar geluk bestond in zich zelve te vergeten en aan anderen dienst te bewijzen. Elkeen beminde haar omdat eenieder van haar bemind was.

Hare berechting was een van die oogenblikken die het diepste van een ziele roert. Zij offerde met kalme stem haar leven aan haar Schepper tot welzijn van de haren. Zij aanvaardde het kruis als alleen een kristen het kan en keek met groot vertrouwen naar haar God die haar ziel kwam sterken voor de laatste verre reis.

Duurbare Echtgenoot, na zooveel jaren samen in vrede en geluk doorgebracht te hebben, slaat nu het uur der scheiding. Doch alvorens deze aarde te verlaten bedank ik u nog eens voor al uw liefde en opofferende zorgen tijdens mijne ziekte. Ik sterf, doch mijn liefde voor u sterft niet; in den hemel blijf ik u voort beminnen en ik wacht op u daar, waar geen dood ons meer zal scheiden. En Gij mijn lieve Jozef, uw stervende moeder spreekt tot u een laatste woord: wees nu Vaders troost in al de dagen van zijn leven met hem in alles behulpzaam en gehoorzaam te zijn!

Beminde Broeder, Zuster en Bloedverwanten, beste dank voor al wat ge voor mij deedt; toont gij mij uw liefde met veel voor mij te bidden.

En Gij mijn beste Vrienden, U dank ik van harte voor de liefde en zorgen mij betoond tijdens mijne ziekte.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl.

Druk Derycke-Cheyns, Berchem