

Weest altijd bereid, want op een uur, dat
gij het niet meent, zal de dood U verrassen.



† BID VOOR DE ZIEL †

van

Kamiel DE GEETER

echtgenoot van

MATHILDE CARRIJN

geboren te Sinte-Maria-Lierde, den 23 December 1866 en
er onvoorziens overleden den 22 Maart 1934.

Valstrikken des doods hebben mij verrast.
Hij sloeg wonden en viel mij aan als een reus.
Ik legde mij neder en sliep.

Roemt dus niet op den dag van morgen,
want gij weet niet wat hij brengen zal. Waakt
dan omdat gij niet weet op wat uur de Heer
komt. Immers alleen, zalig die dienstknecht die
hij zal wakende vinden.

Beminde Echtgenooten en Kinders, pijnlijk
is zulk een afsterven, de ure dat het U doet
gedenken dat wij steeds altijd moeten bereid
zijn om te verschijnen voor den Oppersten
en strengen rechter en zulks zullen wij slechts
zijn als wij altijd geleefd zullen hebben als
goede christen, steeds altijd stipt en getrouw
onze plichten als zulkdanig zullen gekweten
hebben.

Bermhertige Jezus, geeft zijne ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Druk.— O. Schautteet-De Keyser & Zonen Sottegem