

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW

**MARIE-OCTAVIE DE GEYTER**

Echtgenoot van Mijnheer

**ALOIS DE GEYTER**

Geboren te Segelsem,  
den 16 April 1881, en aldaar godvruchtig in den Heer  
ontslapen, den 7 Juni 1919.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Deze was de brave huisvrouw van het H. Schrift. Nauwkeurig gaf zij acht op al wat in haar huis onging; kare kinderen kweekte zij op met groote zorg in de vrees des Heeren en gaf hen het voorbeeld der christene deugden. Van iedereen werd zij geacht en niemand sprak eenig kwaad van haar, (Prov. Jud.)

« Haar ziel was als de zon, die op de blaadren wiegelt  
Die tevens op heel 't veld en op elk bloempje lacht,  
Die zich in d'Oceaan en in het dropje spiegelt  
Met even vollen glans en even volle kracht » (Ledeg).

Beste en toegenegene Zuster, vaarwel; God roept mij tot Hem, alhoewel ik volgaarne nog voor u hadde willen leven. Dat zijn heilige wil geschiede. Waak over mijne kinderen zooals ik van uit den Hemel over u allen zal waken. Vaarwel, beminde Echtgenoot. Gij weet dat ik u lief had; daarom zijt gij nu zoo bedroefd en valt u de scheiding zoo lastig. Maar troost u in den Heer en denk dat on e scheiding niet eeuwig al wezen. Beminde kinderen, ik laat u in de vrees des Heeren; dient God al de dagen van uw leven, bemint elkander vuriglijk en Gods zegen zal steeds bij u blijven.

Vaartwel, waarde bloedverwanten en Vrienden, blijft mij in uwe gebeden indachtig, tot wederziens in den Hemel.

R. I. P

Nederbrakel, Jos. Radye-Galle, Neerstraat.

