

Wie uit zijn geloof leeft moet de dood niet vrezen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**Octavie, Rosalie De Geyter**

weduwe van de Heer

René VAN DAMME

geboren te Montataire (Frankrijk) op 4 mei 1881 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Leeuwergem de 27 juni 1972, gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Lid van de Bond van het H. Hart, de Confrerie der H. Barbara en de kristene bond van de gepensioneerden.

---

Ze mocht een hoge ouderdom bereiken en was gelukkig te midden van haar kinderen. God, wij danken U voor zulke goede moeder, die zich inzette voor haar gezin en samen met haar echtgenoot de opvoeding van haar kinderen verzorgde. Ze heeft hard gewerkt, maar elke dag ging ze tot de Heer in haar gebed. Ze offerde haren dag op aan de Heer en dat is ze blijven doen tot het laatste toe. Hoewel reeds ziek door de ouderdom heeft ze kristelijk en voorbeeldig haar lijden gedragen. Ze is ons vrij plots ontvallen en zo werd nog eens bewaarheid dat de dood komt op het onverwachts; doch ze was