



TOT ZALIGE GEDACHTENIS VAN

## den E. P. Arthur De Haseleer,

*die, geboren te St-Pieters-Leeuw (Brabant), op 29 December 1877; in de missiecongregatie van Scheut zijne H. Geloften uitsprak, op 8 Sept. 1896; priester werd gewijd, op 13 Juli 1902; en naar de missie in Mongolië vertrok, op 15 Sept. 1902; alwaar hij aan den typhus overleed in 't Vicariaat Swi-yuan, in den loop der maand April 1923.*



Zijn hart brandde van liefde tot God en dat liefdevuur wilde hij aan de gansche wereld mededeelen.

Hij was missionaris uit geheel zijn vrome en heilige ziel.

Naar 't voorbeeld van den Goddelijken Meester, muntte hij uit in vaderlijke goedheid voor de kinderen.

Hij trok de Chineezeezen aan, door zijne omzichtige welwillendheid en sterke zoetheid van gemoed.

Voor zijne medebroeders was hij een vreugde en een voorbeeld. Hoe langer en hoe nader men hem kende, hoe meer men hem beminde.

Zijn heengaan is ons een zware slag.

In den Hemel, zal hij nochtans een zegen blijven voor al de zijnen: zijn medebroeders, zijn christenen en catechumenen, en ook voor zijn dierbare familieleden, die hij, uit liefde tot God en de zielen, manmoedig heeft verlaten.

**Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid**  
(300 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 quadr.)



ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
**E. P. Arthur De Haseleer,**  
lid der missiecongregatie van Scheut

R. I. P.