

O Maria, in het uur mijner dood, toen mijn lippen uw naam niet meer konden aanroepen, sprak mijn hart nog tot U.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Zenaïde De Henau

dochter van

Petrus en Cordula Van Den Bossche

geboren te Steenhuyze den 29 September 1890 en
godvruchtig overleden te
St. Lievens-Essche den 24 April 1920, voorzien van
de HH. Sacramenten der stervenden.

*Zij was lid van de Congregatie van Onze Lieve
Vrouw Onbevleekt Ontvangen.*



In het midden mijner dagen daal ik neder in het graf... gelijk de wever zijn draad afsnijdt, zoo heeft God mijn leven afgesneden. Is. 38, 10 en 12

Is het schrikkelijk zoo jong te sterven, misschien is het gevaarlijker langer te leven. Daarom heb ik mij verheugd in het woord dat men mij toesprak; Wij zullen binnengaan in het huis des Heeren.

Met een voorbeeldige verdueligheid heeft de overledene inderdaad een langdurige en smartelijke ziekte doorstaan. Zij aanvaardde gewillig al wat haar overkwam, in haar lijden bleef zij in vrede, zeggende: « Alles gelijk God wil »

Woorden der afgestorvene.

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zusters, de dood heeft mij aan uw aanschijn onttrokken... Gij zijt bedroefd, doch troost u, het langste leven is kort en weldra zullen wij voor eeuwig vereenigd zijn in den hemel. Indien Gij mij bemind hebt, toont het mij nu door uwe gebeden en door voor mij soms den kruisweg te doen.

Mijn Jesus Bermhertigheid. 300 d. afl.

Uitg. Eug. COLAES, St.-Liev.-Essche.