

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**

MIJNHEER

**BERNARD DE HOVRE**

ECHTGENOOT VAN

**MEVROUW LEONTINA D' HOLLANDER,**

in zijn leven 36 jaren koster te Audegem.

*Geboren te Mespelaere den 10 Juni 1845, in den  
Heer ontslapen te Audegem den 30 Mei 1908,  
versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden.*

Lid van de Broederschappen van den Allerheiligsten  
Rozenkrans en van de H. Barbara.

Hij heeft den luister van Gods huis bemind en de  
woonplaats zijner heerlijkheid.

Zóó de Psalmist zong: Looft den Heer met koor-  
gezangen, met snaargespel en orgel, zoo zong en  
deed de afgestorvene, van in zijne kinderjaren tot  
weilige dagen voor zijne dood.

Met stipte nauwkeurigheid vervulde hij zijn ambt,  
met iever, waar hij terecht fierheid in mengde, stel-  
de hij zijne kunst in zang en spel ten dienste van  
de kerk en van de goede zaak.

Dienstvaardig jegens ieder, beleefd tot met de  
minsten zijner medemenschen, telde hij talrijke  
vrienden.

Door den Heer beproefd, vond hij den tijd zich  
zorgvuldig tot den dood te bereiden.

's Menschen aandenken en Godes genade, zijn  
een troost voor de bedrukte familie, en eene hoop  
op een blij wederzien in den Hemel.

Bid voor den overledene, de akten van **GELOOF,**  
**HOOP** en **LIEFDE.** 7 j. & 7 quad. afl.

Drukk. - G. Muylaert - Wieze.