

Laat de kleinen tot mij komen.



TROOSTENDE GEDACHTENIS

VAN

Maurice-Louis-Clément DE HOVRE

het welbemind zoonje van

den heer AUGUST en dame SIDONIE MELIS

*geboren te Kemseke, den 7 April 1908
en aldaar ten Hemel geulogen, den 18 Mei 1912*

LID DER H. KINDESHED



Een kind gróeide als een bloem vol leven
Aan onzen vreugdevollen haard,
En meer was ons het lieve zoonje
Meer dan de gansche wereld waard !
Maar 't is alsof de mensch op aarde
Geen dierend heil genieten mag,
Alsof een traan — steeds even bitter —
Ras valt zelfs na den minsten lach.
De dood heeft onzen schat genomen,
Gebroken is ons droef droef bestaan,
Wij staren snikkend en vol jammer
Het koud en eenzaam grafje aan.

- » Ach, *Vader, Moeder, liefste Zusje*
» Benijdt toch niet mijn heerlijk lot !
» 'k Heb u voor goed toch niet verloren.
» Maar wacht u bij den goeden God !
» Het is zoo schoon hier in den Hemel
» Waar gij nu hebt twee Engels teer ;
» Hier kent men leed, noch smart, noch tranen.
» Dus,... mijn geliefden. weent niet meer ! »

