

God heeft ons den dag van onze dood onbekend gelaten, opdat wij er altijd toebereid zouden zijn.

H. Gregor.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CHARLES, LOUIS, RICHARD

DE JAEGER

Echtgenoot van Mevrouw

VIRGINIE VAN MEERHAEGHE,

geboren te Kaster, den 25 October 1886 en onverwacht overleden te Berchem-Vl., den 14 October 1940, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Zalig de mensch, die altijd het uur zijner dood voor oogen heeft, en zich dagelijks bereidt tot sterven. Gelukkig en voorzichtig is hij, die het in zijn leven zoo aanlegt, gelijk hij wenscht in de dood gevonden te worden.

Thomas a Kempis.

Waakt dus, daar gij niet weet op welk uur uw Heer komt. Daarom weest ook gij bereid, want de Menschen-zoon komt op een onvoorziene uur; gelukkig de dienaar, dien de Heer bij zijne komst bereid zal vinden.

H. Matth. XXIV.

Herinner U, lieve Jezus, dat Gij voor mij zijt mensch geworden. Verdelg mij niet op den dag des gerechts. Genadige Heer Jezus, geef mij de eeuwige rust.

Dies irae.

Beminde Echtgenoot, het is hard zoo vroeg te moeten scheiden, doch weest niet ontroostbaar, want eens komt het zalig weerzien in het Eeuwig Geluk.

En gij, mijne Vrienden, helpt mijne zielezaligheid door uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

Maria, onze hoop, ontferm U onzer. 300 d. afl.