



ZALIG † AANDENKEN

VAN DEN

Eerwaarden Heer Joannes De Jonge,

geboren te Pollaere den 8 Januari 1844,

Priester gewijd te Gent den 22 December 1872,

Coadjutor te Schelderode den 17 Januari 1873,

Pastoor te Schelderode den 29 November 1880,

Pastoor te Deftinge den 26 December 1900,

waar hij na een pijnlijke ziekte, versterkt door de H.H. Sacramenten, zeer godvruchtig overleed den 4 April 1930.

Derde-Ordeling van den H. Franciscus en

Lid van alle Godvruchtige Genootschappen der parochie.

Ik offer mijn leven voor mijne parochianen, tot volharding der rechtvaardigen, tot bekeering der zondaars, en tot lansenis der overledenen. (*Woorden van den overledene*)



De Eerwaarde Afgestorvene muntte uit in godsvrucht en priesterlijken iever. Dagelijks voorbereid door een innige overweging droeg hij tot stichting van alle aanwezigen het H. Misoffer op en dankte geruimen tijd den Heer voor deze hooge weldaad. Dagelijks op hetzelfde uur bracht hij een bezoek aan Jezus in het tabernakel en vond geduld voor het beschouwen van Jezus' bitter lijden op den Kruisweg. Hij was verslonden van iever voor Gods Huis: langer zelfs dan zijn krachten het toelieten kwam hij ter kerke, en de eenige klacht die binst zijn laatste ziekte van zijn lippen ontviel was deze: « Kon ik nog eenige jaren het H. Misoffer opdragen. »

Aan Maria droeg hij een kinderlijke liefde toe, getuige daarvan het gedurig bidden van den Rozenkrans.

o Heer! ik heb de schoonheid van uw Huis bemind, en de plaats waar uw Heerlijkheid woont. (Psalm XXV 8.) Daarom heb ik op mijne beide parochiën uwen Tempel vermeerderd. Geef mij dan ook een plaats in uw Hemelsch Huis.

Bemide Parochianen, doet hetgené gij van mij gehoord en geleerd hebt, en de God van vrede zal met U zijn. Veel heb ik voor U gebeden, weest gij ook mijn ziel indachtig.

Eerwaarde Medebroeders in het priesterschap gedenkt U mijner aan het Heilig Altaar.

Geliefde Bloedverwanten, en gij inzonder mijn trouwe Nicht, die de schoonste jaren van uw leven voor mij hebt opgeofferd en tot op het einde van mijn leven hebt bijgestaan, hebt dank voor uw teedere zorgen En nu, keert uw bedroefde oogen naar den Hemel, daar zal ik U allen wachten, daar zal ik voor U bidden. Bidt gij ook voor mij.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht.

(300 dag. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 quadr.)