

Hij was vreedzaam in zijne handelingen, bemind
van eenieder. JUDITH.



Zalig en dierbaar Handenken

AAN DEN HEER

MARINUS DELCOURT

Rustend Sluismeester

Vereerd met het Burgerkruis van 1^e klasse

Geboren te Michelbeke den 10 November 1835, over-
leden te Dampremy den 3 September 1902.

Hem, die steeds zijn plicht deed, kan de dood geen
vrees inboezemen.

Hij genoot nauwelijks de rust, die een gansche
leven van plichtvervulling en werkzaamheid hem
geschonken had, toen de dood hem onbarmhartig
trof. En toch ging hij heen, kalm en gerust, omdat
zijn geweten hem niets verweet.

Doe anderen wat gij wenscht dat u gedaan worde,
was steeds zijn onveranderlijke leus. Alleen vrienden
telde hij onder de menschen: hij was steeds
hartelijk en tegemoetkomend jegens eenieder: daar-
om heeft zijn afsterven velen met rouw vervuld.

Broeder, Zusters, dat mijn aandenken u sterke in
den levensstijd en u steeds nauw bij elkander houde.
Vaartwel.

God, bron van goedheid, dat zijne ziel bij U de
zachtste rust genieete. (300 dagen afaat).

R.

I.

P.

Gent, drukk. I. VANDERPOORTEN.

