

Gelukkig de mensch die altijd het uur van zijn dood voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven.



## BID VOOR DE ZIEL

van

## MARINUS DE MEDTS

*geboren te St. Lievens-Essche, den 2 Februari 1835 en aldaar godvruchtig overleden den 2 Juni 1914, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*

*Hij was voorzitter van het Weldadigheidsbureel, lid van het genootschap van den H. Vincentius a Paulo en van den H. Franciscus-Xaverius.*

De dagen van mijn leven zijn verdwenen als de schaduwe... De vroomheid van mijn jeugd heeft mij verlaten; mijn vleesch is verdroogd en de hand des Heeren heeft mij geraakt. Job. vii.

De grootste troost dien men in het graf mededraagt is de getuigenis van ons geweten dat men voor God heeft geleefd in de oefening der christelijke deugden. H. Franc. Sal.

Zalig de mensch die met christelijken moed de beproeving lijdt; hij zal de kroon des levens ontvangen die God belooft aan dezen die Hem dienen. Jac. i. 12.

De dood der rechtvaardigen is het einde van hun ballingschap, de belooning van hun beproevingen en de bekrooning van hun strijden. H. Ambros.

Maria, ik was uw kind, toon dat Gij mijne moeder zijt.

*Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.*

R.

I.

P.

---

*Soetgem Druk. De Keyser & Schautteet*