

✠ BID GOD VOOR DE ZIEL
VAN
FRANS DE METS

ZOON VAN

wijlen **ALFRED en MARTHA GEENENS**
en pleegzoon van **CYRIEL BEERLAND**,
geboren te Kwaremont (O.-Vl.) den 31 Maart 1924
en godvruchtig overleden te Gits den 26 Nov. 1942.

Hij was erelid van den Bond van 't H. Hart
en van de Congregatie der Jongelingen.

Al de schikkingen des Heeren zijn barmhertigheid
en genade. PS. XXIV.

Bij het heengaan van dit jonge leven, komen ons
als vanzelf deze woorden op de lippen: O groot ge-
heim der dood, wat leert gij ons toch wat we zijn!
Ge schijnt de jonkheid te vermanen: rekt niet op
uw sterkte en jonge jaren, maar gedenkt uw uiter-
sten. - Dat heeft de dierbare overledene begrepen:
Hij vreesde den Heer en diende Hem in der waarheid
zonder veinzen beleefde hij zijn geloof in God en in
Zijn H. Kerk. Een deugdzame jongen was hij, die
de vreugde en het geluk was van zijn ouders, en in
wiens deugden zijn verloofde al hare hoop en haar
geluk gesteld had.

Doch zie: een smartelijke ziekte kwam zijn jong
leven ondermijnen; de kunst van geneesheeren, de
beste zorgen van allen die hem omringden, ja de
vurigste gebeden hebben de ziekte niet kunnen te-
genhouden. God wilde hem in den hemel; want Hij
bemindde hem; daarom beproefde Hij hem, welke
beproeving hij gewillig aanvaardde, met de hoop
op een rijke belooning.

Geliefde Ouders en Naastbestaanden! Gods wil
geschiedde! weent niet over mijne dood, maar troost
u in den Heer. Hebt dank voor uwe liefde en goede
zorgen; Gij vooral die mij met de meest liefdevolle
zorgen omringdet en met wie ik droomde gelukkig
te zijn in het leven, mijn besten dank. God heeft het
anders gewild. Gods wil zij gezegend. Vaart allen
wel en bidt voor mij.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)