

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



Gedenk in uw gebeden de ziel

van

MARIA-LEONA DE MEULEMEESTER

echtgenote van

GEORGES LIMPENS

geboren te Oprakel de 8 Januari 1903 en er
godvruchtig overleden de 21 Juni 1951.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden,

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.



De dierbare overledene was die sterke vrouw, die vol liefde en toewijding haar man tederlijk beminde. Zij was die goede moeder die haar kinderen een warm hart toedroeg. Zij leefde voor die haar omringden. Al wat haar overkwam, zoals langdurige en pijnlijke ziekte, nam zij gewillig aan; zij onderwierp zich aan de wil van God.

Al te vroeg is deze vrouw aan haar gezin ontrukkt: Gods werken zijn wonderbaar en onbegrijpelijk. Toch is God oneindig goed en barmhartig. Slaat Hij soms zwaar, zoet kan Hij zalven; uit het lijden wekt Hij troost, verdienste en zaligheid.

Mijn brave man, reeds bij mijn ziekte zag ik u bittere tranen storten samen met de kinderen; doch wees getroost heb moed en stel uw vertrouwen op Gods voorzienigheid. Hij is de ware trooster in de dagen der beproeving. Lieve kinderen, troost en steunt vader; blijft immer den Heer dienen in vroomheid. Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Dierbare bloedverwanten en kennissen, blijft mij steeds indachtig in uw godvruchtige gebeden en goede werken. Vaartwel en tot weerziens bij God in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt