

Zij was bemind van God en van de menschen.



## TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

# Mevrouw Maria DE MEY

echtgenoot van

## Mijnheer Jules DE BRAUWER

geboren te Hemelveerdegem den 12 Juni 1871, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 13 September 1946, gesterkt door de H.H. Sacramenten en den Pauselijken zegen.

Lid van den bond van het H. Hart, van de Derde Orde en andere godsdienstige genootschappen.

Als een engel van den vrede heeft zij midden ons geleefd : vriendelijk en eenvoudig, liefdadig en verduldig heeft zij, als een teedere moeder, het geluk rond haar verspreid. Daarom was zij van God en van de menschen bemind. St. Greg.

Haar grootste genoegten vond zij in het dagelijks bijwonen van de H. Mis en in het dikwijls ontvangen der H Sacramenten.

Wij hebben onze vreugde en onzen troost verloren, maar de herinnering aan de diepe godsvrucht, de voorbeeldige lessen en de christelijke deugden van een goede moeder blijft ons een groote troost.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, vele gelukkige dagen hebben wij samen in vrede mogen doorbrengen. Uwe liefde deed mij het leven beminnen; mijne liefde blijft bij U en in de eeuwige liefde vinden wij elkander terug in den hemel.

Weest gij, kinderen, nu vaders troost door uwe teedere genegenheid en voorbeeldig leven.

Blijft allen mij indachtig in uwe gebeden, Gij bijzonder mijn zoon Priester aan het Altaar des Heeren.

O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, ik was uw kind, op U stelde ik mijn betrouwen.

---

Drukk. G. Van de Maele, Karmelietenstraat, 40