

O Maria mijne heilige Moeder gij weet het, in U heb ik naast Jesus al mijn betrouwen van de eeuwige zaligheid gesteld.

H. Alph.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

**MELANIA DE MIL**

WEDUWE VAN

**FRANCISCUS VAN DE MERGEL**

geboren te Nederbrakel  
en aldaar overleden den 10 October 1886  
in den ouderdom van 80 jaren

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN.

Stort tranen over eenen doode, en ween als of u eene pijnlijke zaak ware overgekomen; —... maar wees niet ontroostbaar in uwe droefheid.

Escl. XXXVIII.

Zij was zoo vriendelijk jegens allen die haar naderden, dat zij alle herten veroverde.

Esther, 11, 15.

Mijne kinderen en klein-kinderen, vergeet mijne zuchten niet; denkt aan mijn lijden en aan de zorgen die ik voor u gehad heb.

H. Chrisost.

Beween toch niet zoo zeer, mijne kinderen, uws moeders dood. Ik rust en bid voor u in Gods mijns Vaders schoot.

Jesus, vol bermhertigheid, geef aan hare ziel de eeuwige rust.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Frene