

Zalig zijn zij die God vreezen en wandelen op de
wegen van den Heer. Ps. 28. 1.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

VALERIE DE MIL

echtgenoot van

Mijnheer Remi EEMAN

geboren te Sint Martens-Lierde, den 13 Juni 1878.
en er godvruchtig overleden den 9 Februari 1940.
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was eene moeder, waardig te leven in de gedachtenis der goeden. Voorbeeldig in het oefenen van alle christene deusen, bestuurde zij wijselijk haar huisgezin. Zij bracht hare kinderen op met de teederste zorgen. Zij was de vreugde, de troost, de sterkte van haren echtgenoot. Haar zachtmoedige handelwijze jegens allen die met haar in betrekking kwamen, maakten haar beminnelijk voor God en de menschen. Daarom ook zal hare gedachtenis in zegening blijven.

De zoetste troost in het stervensuur is de getuigenis van het geweten dat men steeds al de plichten van getrouwe echtgenoot en van goede moeder heeft volbracht en grondige kristelijke deugden als erfdeel aan zijn kinderen achterlaat.

O Maria, m'n hart heeft U altijd lief gehad, mijn tong heeft uw lof verkondigd, bid voor mij. H. Bern

Duurbare echtgenoot en kinderen en familie ik dank U voor uw diepe genegenheid en uw teedere liefde. De scheiding is hard, maar dat Gods wil geschiede. Bemint elkander en weest mij indachtig in uwe gebeden. Hebt moed, eens zijn wij voor eeuwig vereenigd in den hemel. Gij, mijn kozijn, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.