

Niet klagen maar dragen en bidden om kracht.



**We bevelen in Gods Vaderhanden
en in uw gebeden aan de ziel van**

Mejuffer

Bernice Christiane DE MOOR

dochter van

Gerard DE MOOR-DE COOMAN

geboren te Zottegem, de 1 februari 1944 en
schielijk overleden te Schaarbeek,
de 1 augustus 1958.

Fris en krachtig bloeide dit jonge leven open onder de weldoende zon van Gods genade en de zorgende liefde der ouders. Plotseling komt de dood en maait dat veelbelovend leven weg. Niet de dood: de Goddelijke Meester plukte deze frisse bloem en plante ze over in de hemelse tuinen. Maar bij het graf van hun kind bloedt het ouderhart en vloeien tranen uit de ogen van velen die het eenvoudige meisje kenden en liefhadden.

Beste ouders lief broertje: ik smeed u om één ding: schreit gerust, God zal uw tranen heiligen — maar zie met uw betraande ogen niet naar de nacht van het graf ... daar ben ik niet! — Wat zoekt ge den levende onder de doden? Heft ze omhoog naar de stralende hemel! Daar is uw Christiane, daar leeft zij en heeft zij u lief! Uw tranen moeten geen tranen van verdriet zijn, maar tranen van verlangen naar mij — dan zullen ze u naar God brengen,

En gij mijn makkertjes van studie en spel bidt voor mij en houdt uw zieltjes rein en steeds gereed om naar de goede Jezus te gaan.

Uitg. De Backer, Erwetegem

